

Η λύση είναι ο Χριστός!



Γράφει: Βασιλική Σωτηριάδη

Παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες αναζωπυρώνουν και τις καθημερινές μας συζητήσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε πόσο μας έχουν κατακλύσει οι μέριμνες της ζωής και -με κοσμικό φρόνιμα θα λέγαμε- όχι κι άδικα. Καθώς ξεκίνησε όλη αυτή η αναστάτωση, ποιος δεν έσπευσε στα σούπερ-μάρκετ να εφοδιαστεί με τον επιούσιο -και κάτι παραπάνω- φοβούμενος τα επερχόμενα;

Ποιος δεν μετέτρεψε το σπίτι του σε αποθήκη "ειδών έκτακτης ανάγκης" προσπαθώντας να εξασφαλίσει στην οικογένειά του τα απαραίτητα για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα;

Γεμίσαμε με υλικά αγαθά, αλλά και πάλι η αγωνία δεν έπαψε να υπάρχει. Κι αυτό γιατί η ψυχή μας δεν αναπαύθηκε στην εξασφάλιση των υλικών, έχει ανάγκη από κάτι περισσότερο ή μάλλον από πολλά περισσότερα. Αναζητά ένα γαλήνιο και ασφαλές λιμάνι να αράξει τις αγωνίες, τους φόβους, τις σκέψεις κι ότι τον αφήνει ξύπνιο τα βράδια. Όσο κι αν ψάχνουμε αυτό που μας λείπει σε πρόσωπα ή καταστάσεις του κόσμου τούτου δεν θα πάψουμε να απογοητευόμαστε. Διότι η αγαλλίαση της ψυχής μας βρίσκεται κοντά στον

ζωοδότη Χριστό και την μεγάλη μητρική προστασία της Παναγίας μας. Μόνο κοντά τους είμαστε ασφαλείς, απαλλαγμένοι από κάθε είδους κίνδυνο ή ανάγκη.

Αν παρατηρήσουμε πιο προσεκτικά τις αιτήσεις στην θεία λειτουργία και τον εσπερινό, είναι πλήρεις από εμπιστευτικές προσευχές. Για παράδειγμα, στην θεία λειτουργία μεταξύ άλλων βρίσκουμε τα εξής "πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ τω Θεώ παραθήμεθα", στο χερουβικό "πάσαν την βιωτικήν αποθήμεθα μέριμναν", στον εσπερινό "ου την εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθειαν, αλλά το Σον περιμένοντες έλεος και την Σην απεκδεχόμενην σωτηρίαν" και πολλές άλλες αιτήσεις και ψαλτικά κομμάτια που αποδίδουν στον Χριστό την ιδιότητα που κανείς επίγειος ηγέτης δεν θα μπορέσει ποτέ να αποκτήσει. Κι η ιδιότητα αυτή είναι πως είναι απολύτως εμπιστεύσιμος, δεν μας προδίδει, μας φροντίζει, μας (εκ)παιδεύει για να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Είμαστε παιδιά Του και μας αγαπάει πολύ. Εμείς είμαστε ασταθείς, αν όμως Τον σκεφτόμαστε και Τον αγαπάμε, πλησιάζουμε όλο περισσότερο κοντά Του και τίποτα και κανείς δεν μπορεί να μας πειράξει!

Που θα βρούμε καλύτερη παρηγοριά στις θλίψεις; Καλύτερο προστάτη στους κινδύνους; Καλύτερη συντροφιά στην μοναξιά μας; Ας επιστρέψουμε κοντά Του κι όλα θα γίνουν γλυκύτερα, πιο χαρούμενα και πιο λαμπερά!

Η λύση είναι ο Χριστός!