

## Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν...

Γράφει: Βασιλική Σωτηριάδη

Η χαρά κι η ανυπομονησία μεγάλες, ο κόσμος πολύς στους δρόμους, τα μαγαζιά γεμάτα, οι παρέες χαμογελαστές, το κλίμα εορταστικό. Στολίσαμε δέντρο, μπαλκόνι, τις πλατείες της πόλης, γεμίσαμε λαμπάκια παντού. Τι όμορφο κλίμα που επικρατεί! Περπατώντας στο στολισμένο τοπίο, γεμίζει η καρδιά με την προσμονή της έλευσης του Χριστού μας. Κι επιστρέφει η σκέψη στη σκοτεινή εκείνη φάτνη της Βηθλεέμ που εκείνη την Άγια Νύχτα έλαμψε με την γέννηση του Φωτός.



Τι μεγάλο πράγμα!

Φτάνοντας αργά στη Βηθλεέμ, αυτοί οι ευλογημένοι άνθρωποι, δεν βρήκαν μέρος λαμπερό ή στολισμένο να περάσουν την νύχτα τους. Ένας στάβλος βρέθηκε με μόνα στολίδια τα ζώα που βρίσκοταν μέσα. Κι εκεί μέσα στην απόλυτη ησυχία, στο ταπεινό

αυτό μέρος με λυχνία το φως του φεγγαριού, χωρίς πανηγυρισμούς, χωρίς κροτίδες, ήρθε σ' αυτόν τον κόσμο ο Ων, η ίδια η ζωή, ο Χριστός μας! Και να φανταστείς πως κανείς δεν το αντιλήφθηκε, όλοι συνέχισαν την βραδιά τους όπως την είχε προγραμματίσει καθένας ξεχωριστά.

Αθόρυβα, σιγανά, χωρίς να ταραξεί κανέναν ήρθε Αυτός που έμελλε να σώσει δια παντός από τα δεσμά του θανάτου την ανθρωπότητα. Ποιοι ειδοποιήθηκαν για την έλευσή Του; Οι απλοί βοσκοί που άκουσαν το μήνυμα των Αγγέλων "δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία" και οι μάγοι, οι σοφοί της εποχής, που όμως η καρδιά τους έμεινε ακέραιη. Εν ολίγοις αυτοί που γρηγορούσαν, που είχαν νήψη, αυτοί έμαθαν το μεγάλο αυτό γεγονός.

Και γύρισε ο νους μου στα κάλαντα της Θράκης : "πόψι Χριστός γεννήθηκε κι ο κόσμος δεν το νιώθει, κι ο κόσμος και τα οικούμενα κι ο βασιλιάς Ηρώδης..."

Εσύ τι θα κάνεις φέτος; Θα την νιώσεις την γέννηση του Χριστού; Στόλισε το σπίτι σου γιατί είναι πολύ όμορφο αυτό το έθιμο, όμως μην ξεχάσεις να στολίσεις και την ψυχή σου για να υποδεχτεί επάξια τον Βασιλιά της. Αγάπη, σιωπή, κατανόηση, μακροθυμία, μεγάλη καρδιά, αυτά ζητώ κι εγώ απ' τον εαυτό μου. Να κλείσουμε τα αυτιά μας, τα μάτια μας σε πράγματα που μας πειράζουν, ας συγχωρέσουμε πιο εύκολα.

Εξάλλου, αν το καλοσκεφτείς, τι ζητάει ο Χριστός μας να του προσφέρουμε; Τις αμαρτίες μας ζητάει, γι αυτό περιμένει σε κάθε Θεία λειτουργία εμπρός στο άγιο θυσιαστήριο, αρκεί να έχουμε κι εμείς την ταπείνωση να ρίξουμε το κεφάλι και να πάμε κοντά Του!

Εύχομαι με μέσα από την καρδιά μου κάθε χρόνο, στις γιορτές, κάνοντας ο καθένας μας τον απολογισμό της χρονιάς, να βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στον γεννηθέντα Χριστό.

Σας παραθέτω τον σύνδεσμο με τα αγαπημένα μου κάλαντα της Θράκης:

<https://www.youtube.com/watch?v=-7cKVIBROYw>

Καλή ακρόαση και καλές γιορτές!