

**«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»: ΤΟ ΔΑΙΜΟΝΙΚΟ ΕΡΕΒΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ
ΨΕΥΔΟΥΣ!**

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Κάθε εχέφρων άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει πως η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα τη χειρότερη και εφιαλτικότερη πνευματική της σύγχυση όλων των εποχών. Η πνευματική και η ηθική κατάπτωση δεν έχουν προηγούμενο στην ανθρώπινη ιστορία. Η απρόσμενη στροφή του σημερινού ανθρώπου προς τη θρησκεία, δεν είναι δυστυχώς υγιής θρησκευτικότητα, αλλά νοσηρή ψυχική κατάσταση, η οποία εμφορείται από πρωτοφανή μυστικισμό και αποκρυφισμό. Όταν μιλάμε για μυστικισμό και αποκρυφισμό εννοούμε την υποκατάσταση της πίστεως στο Θεό από την πίστη σε απόκρυφες δυνάμεις, είτε αυτές υπάρχουν στον έσω άνθρωπο, είτε στη φύση, οι οποίες (υποτίθεται) ότι διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Διατυμπανίζεται μάλιστα από τους προωθητές του αποκρυφισμού, πως η στροφή της πίστεως προς τις απόκρυφες δυνάμεις αποτελεί «πνευματική επανάσταση» και σημαίνει την «απελευθέρωσή του από τον καταπιεστικό μονοθεϊστικό ζυγό των δύο τελευταίων χιλιετιών»!

Αυτή την «πνευματική αλλαγή» οι ηγήτορες του παγκόσμιου αποκρυφισμού την ονόμασαν «Νέα Εποχή» και τη σύνδεσαν με τον ζωδιακό κύκλο του Υδροχόου. Κάπου στα τέλη του περασμένου αιώνα «μπήκαμε» στη «Νέα Εποχή του Υδροχόου». Σύμφωνα με τις δοξασίες τους, η ιστορία του κόσμου κάθε δύο χιλιάδες χρόνια «μεταπίπτει» σε ένα από τα ζώδια του ουράνιου ζωδιακού κύκλου. Η προηγούμενη «εποχή» ήταν η «Εποχή των Ιχθύων», δηλαδή του Χριστιανισμού, αφού ο ιχθύς συμβολίζει το Χριστό. Με την είσοδό μας στην τρίτη μ. Χ. χιλιετία έχουμε «μετάπτωση» στο ζώδιο του Υδροχόου, αφήνοντας ανεπιστρεπτί την «Εποχή των Ιχθύων» και μαζί τον Χριστιανισμό, μπαίνοντας στην «Νέα Εποχή του Υδροχόου»! Διευκρινιστικά αναφέρουμε πως όλα αυτά δεν έχουν ουδεμία επιστημονική βάση και είναι αυθαίρετοι ορισμοί των αποκρυφιστών.

Η «Νέα Εποχή του Υδροχόου», κατά τους αποκρυφιστές εισήγαγε την ανθρωπότητα νομοτελειακά σε μια «νέα πνευματική πορεία». Έφερε την «πολυπόθητη ελευθερία που ζητούσε εδώ και αιώνες ο άνθρωπος». «Αποκάλυψε το επτασφράγιστο μυστικό» εδώ και αιώνες, ότι «ο άνθρωπος είναι θεός» και ότι καλείται αυτή τη

«λαμπρή περίοδο» να συνειδητοποιήσει αυτή την «υπέρτατη ιδιότητά του» και να την «αξιοποιήσει για την ευτυχία του»! «Φανέρωσε» επίσης την «αλήθεια» ότι «προσωπικός Θεός δεν υπάρχει» και άρα ο άνθρωπος καλείται να αποβάλλει το φόβο προς το «Υπέρτατο Ον», καθώς και το άγχος του για μεταθανάτια τιμωρία. Άλλωστε μαζί με το «θάνατο» του προσωπικού Θεού «πέθανε» και ο οιοσδήποτε κώδικας ηθικής, αφού η «Νέα Εποχή» δε δέχεται την ύπαρξη «καλού» και «κακού», αλλά τη δυνατότητα «αυτοπραγμάτωσης» του ανθρώπου!

Αλλά ας δούμε λεπτομερέστερα τι είναι στην ουσία του το κίνημα της «Νέας Εποχής». Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πολυποίκιλο πνευματικό κίνημα το οποίο θεμελιώθηκε στην Αμερική στα τέλη του 19^{ου} αιώνα από τους πρωτεργάτες της Θεοσοφίας. Είναι ένα αόρατο δίκτυο παραθρησκευτικών οργανώσεων σ' όλο τον κόσμο από ινδουιστικές, βουδιστικές, γκουρουϊστικές, νεογνωστικές, ψυχολατρίες, «θετική σκέψη», θεοσοφία, νεοειδωλολατρία, νεοσατανισμός, μαγεία, αστρολογία, υπνωτισμός, πνευματισμός, σουφισμός, «εναλλακτικές θεραπείες», «πολεμικές τέχνες της Ανατολής» κ.ά. Καθοδηγούμενες από αόρατα συνωμοτικά επιτελεία, κατόρθωσαν να συνενώσουν όλες τις κακόδοξες και αντιχριστιανικές ιδέες και να κατασκευάσουν ένα κολοσσιαίο εκτρωματικό πνευματικό κίνημα.

Τον σκληρό πυρήνα της «Νέας Εποχής» αποτελούν ολοκληρωτικού χαρακτήρα ομάδες, που αποκρύπτουν τους πραγματικούς των σκοπούς και δρουν πίσω από παραπλανητικά προσωπεία. Γενικά «στεγάζουν» στο σύνολό τους όλες τις πλάνες και κακοδοξίες! Κατασκευάστηκε το πλέγμα της «Νέας Εποχής» για να κτυπηθεί ο Χριστιανισμός και γι' αυτό βρήκαν μέσα σε αυτή στέγη όλες οι ακραίες κακοδοξίες της ανθρώπινης ιστορίας, από τις πιο πρωτόγονες πίστεις, ως τις σύγχρονες εξωφρενικές. Δεν είναι τυχαίο πως οι «θεολογικές» της αρχές είναι η πλήρης διαστροφή της χριστιανικής διδασκαλίας. Επιγραμματικά αναφέρουμε τις εξής βασικές δοξασίες της: 1) Απουσία προσωπικού Θεού. Θεός κατά τη «Νέα Εποχή» ονομάζεται η νεφελώδης «Συμπαντική Συνειδητότητα ή Ενέργεια». 2) Ολόκληρος ο κόσμος είναι ένθεος (πανθεισμός). 3) Υπάρχουν απόκρυφες δυνάμεις στον ένθεο κόσμο οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή του

ανθρώπου. 4) Ο άνθρωπος είναι θεός και καλείται να συνειδητοποιήσει τη θεότητά του, καλλιεργώντας τις κρυμμένες μέσα του θεϊκές του δυνάμεις. 5) Δεν υπάρχει καλό ή κακό, αμαρτία, πτώση και ως εκ τούτου ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη σωτηρίας και σωτήρα. 6) Η αρχέγονη γνώση βρίσκεται κρυμμένη στα πανάρχαια παγανιστικά θρησκευόμενα και τις πρωτόγονες μυστηριακές τελετουργίες και γι' αυτό προβάλλονται, για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή. Αυτή τη γνώση τη στέρησε από την ανθρωπότητα ο «κακός» Χριστιανισμός. 7) Ο άνθρωπος μπορεί από μόνος του να αυτοπραγματωθεί, καλλιεργώντας τις εσώτατες δυνάμεις του και μέσω συγκεκριμένων τεχνιτών, (π.χ. γιόγκα) για να γίνει δυνάμει θεός. Στην ιδεολογία της «Νέας Εποχής» βρήκε εκπλήρωση η αρχέγονη αμαρτωλή επιθυμία του πεσόντος ανθρώπου να γίνει από μόνος του θεός. 8) Πίστη στην παγκόσμια Ειμαρμένη (κάρμα), στην οποία υποτάσσονται τα πάντα, ανεξάρτητα από τη θέλησή τους (μοιρολατρία). 9) Πίστη στην μετενσάρκωση. 10) Πίστη στην αστρολογία και την απόλυτη εξάρτηση του ανθρώπου από τις δήθεν αστρικές επιδράσεις και ζωδιακές εναλλαγές. 11) Πίστη στην καθοδήγηση του κόσμου από διάφορους «χριστούς», οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τον γκουρουισμό και οι οποίοι, ως «νέοι μεσσίες» σφετερίζονται το θείο πρόσωπο και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, κ.α.

Κύρια πρακτική της «Νέας Εποχής» είναι ο αποκρυφισμός και η μαγεία. Η σύγχρονη αναβίωση ακραίων μορφών αποκρυφισμού, είναι αναμφίβολα έργο δικό της. Η διάδοση και η εμπέδωση του αποκρυφισμού της καθημερινής ζωής είναι έργο της «Νέας Εποχής». Έστω, όπως προαναφέραμε, η πίστη στην αστρολογία. Η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να ονομάζονται χριστιανοί, εξαρτώνται από τις ζωδιακές και αστρολογικές επιρροές και προβλέψεις. Επίσης η επικίνδυνη δοξασία της μετενσάρκωσης εκθεμελιώνει κυριολεκτικά ολόκληρο το οικοδόμημα της εν Χριστώ σωτηρίας του κόσμου, προσδένοντας τον άνθρωπο στη μοιρολατρία και τις «αυτόματες συμπαντικές διεργασίες»! Στα πλαίσια του αποκρυφισμού της «Νέας Εποχής» έχει εδραιωθεί επίσης και η μαντική, η οποία, ενώ σε παλιότερες εποχές θεωρούνταν απάτη και προκαλούσε ειρωνικά σχόλια, σήμερα έχει «καταξιωθεί» στα μάτια του νεοεποχίτη ανθρώπου.

Κύριος στόχος της «Νέας Εποχής» είναι η δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας θρησκείας, η οποία θα ταιριάζει στον σύγχρονο αποστατημένο άνθρωπο. Πρόκειται για τη μελετώμενη εδώ και χρόνια από τους αποκρυφιστές, εφιαλτική Πανθρησκεία, η οποία θα είναι ένα τερατώδες συνονθύλευμα. Μια φρικτή χοάνη απορρόφησης όλων των θρησκειών, η οποία στην ουσία θα είναι ένωση όλων των δαιμονικών πλανών! Αυτή η θρησκεία δε θα απαιτεί κανενός είδους πνευματικού αγώνα και δε θα έχει ανάγκη να επιβάλλει κανένα δόγμα, διότι όλες οι δοξασίες όλων των θρησκειών του κόσμου θα απαρτίζουν το «δόγμα» της νέας θρησκείας. Σε αυτή τη θρησκεία δε

θα υπάρχει πίστη σε προσωπικό υπερούσιο Θεό, διότι Θεός της νέας θρησκείας είναι η απρόσωπη «συμπαντική ενέργεια», την οποία θα εκπροσωπεί ο θεός άνθρωπος και ο οποίος θα λατρεύεται σε αυτή ως θεός! Ουσιαστικός όμως θεός αυτής της τερατώδους θρησκείας θα είναι ο Εωσφόρος, ο οποίος θα λατρεύεται μέσω του ανθρώπινου εσμού, του αποκρυφισμού και της απόλυτης ηθικής καταβαράθρωσης. Αυτός είναι αναμφίβολα ο θεός της «Νέας Εποχής» και αυτός βρίσκεται πίσω από αυτό τον απίστευτο κυκεώνα του ψεύδους! Οι «απόκρυφες δυνάμεις της φύσεως» **«εισὶ πνεύματα δαιμονίων ποιούντα σημεῖα»** (Αποκ.16,14), κατά το λόγο του Θεού, οι οποίες όντως παίζουν καταστροφικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων!

Το κίνημα της «Νέας Εποχής» δεν είναι άσχετο με τα σύγχρονα παγκόσμια τεκταινόμενα. Έχει αποδειχτεί περίτρανα πως η «Νέα Εποχή» είναι απόλυτα ενταγμένη στη «Νέα Τάξη Πραγμάτων», ως το πνευματικό της κομμάτι. Μέσω της «Νέας Εποχής» δρομολογείται ο πνευματικός και θρησκευτικός έλεγχος του κόσμου. Νομίζουμε ότι γεύεται ήδη ολόκληρη η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή τους πικρούς καρπούς της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» και της «Νέας Εποχής»! Η όποια προσωπική ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου σε λίγο καιρό θα αποτελεί παρελθόν. Δε θα έχει το προνόμιο της επιλογής, αλλά την υποχρέωση της άκριτης αποδοχής! Διαλαλούν απροκάλυπτα οι νεοεποχίτες ηγήτορες ότι στην κοινωνία της «Νέας Εποχής του Υδροχόου» δε θα έχουν θέση όσοι δεν ασπαστούν τις αρχές της. Πρέπει να «βγουν από τη μέση για να μπορέσει να προχωρήσει ο

κόσμος μπροστά»! Αδιάψευστο τεκμήριο ότι μπήκαμε ήδη σε περίοδο διωγμού!

Βρισκόμαστε δυστυχώς μπροστά σε κοσμοϊστορικές ανατροπές με αβέβαιο το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι ολοφάνερο πως οι αντίθεες δυνάμεις, μέσα από τη δυναμική της «Νέας Εποχής», δίνουν την πιο σκληρή και αποφασιστική τους μάχη για να πλήξουν καίρια την Εκκλησία του Χριστού και να αναστείλουν τη σώζουσα διακονία Της στο ανθρώπινο γένος. Εκμεταλλευόμενοι τη σύγχρονη πνευματική σύγχυση και τη γενικότερη πνευματική και ηθική κατάπτωση, καθώς επίσης και την τεχνολογική πρόοδο, επιχειρούν να αλώσουν την οικουμένη. Ήρθε δυστυχώς ο χρόνος που προείπε ο Κύριος ότι **«εγερθήσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν και τους εκλεκτούς»** (Ματθ.24,24), με το σατανικό τέχνασμα της αλλοίωσης του φρονήματος των πιστών. Η «Νέα Εποχή» δε θέλει άδειες εκκλησίες, αλλά γεμάτες από πιστούς με αλλοιωμένο φρόνημα! Έχοντας οδηγό τις θεόπνευστες Γραφές και τις θείας εμπνεύσεως γνώμες των Πατέρων της Εκκλησίας μας, φρονούμε ότι το σύγχρονο αλλοπρόσαλλο πνευματικό κίνημα της «Νέας Εποχής του Υδροχόου» είναι ο προάγγελος φρικτών αποκαλυπτικών εξελίξεων στο άμεσο μέλλον. Έχουμε βάσιμες υποψίες ότι πρόκειται για τον «Ψευδοπροφήτη» του ιερού συγγραφέα της Αποκαλύψεως (Αποκ.16,13. 19,20), διότι ενσαρκώνει τις πιο ακραίες σατανικές πλάνες, κακοδοξίες, και τακτικές οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα στην ερχόμενη τάχιστα φρικώδη βασιλεία του Αντιχρίστου!

Έχουμε χρέος, ως συνειδητοί πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί, να εναντιωθούμε με όλες μας τις δυνάμεις κατά αυτής της εφιαλτικής κατάστασης. Καλούμαστε να περιχαρακωθούμε στη σώζουσα αλήθεια της μητέρας μας Εκκλησίας και να κλείσουμε ερμητικά τα αφτιά μας στις κακόηχες σειρήνες των νεοεποχίτικων πλανών, οι οποίες οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην απώλεια. Οφείλουμε να δίνουμε, **«εν παντί καιρώ και πάση ώρα»** την προσωπική μας μαρτυρία, καταγγέλλοντας τις δαιμονικές πλάνες της «Νέας Εποχής» και ομολογώντας την αποκλειστικότητα της εν τω Ιησού Χριστώ αποκαλυμμένης μόνης σώζουσας αλήθειας! Καλούμαστε να δώσουμε την υπέρτατη μαρτυρία μας, με οποιοδήποτε κόστος, ακόμη και με

την ίδια τη ζωή μας, πως εκτός του σαρκωμένου αληθινού Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, «**ουκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία, οὐδέ γὰρ ὄνομα ἐστὶν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς**» (Παρξ.4,12).

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ